



Oosterkerk in Beeld

Zondag voor de vervolgte kerk 12 juni 2022

Zondag 9.30 uur:

Voorganger: ds. Pieter Baas

Bijbellezing: Handelingen 4: 32 – 5: 11

Thema: Bedrieg de Heilige Geest van God niet!

Kinderkerk: groep 1-3

Zondag 17.00 uur: Hart4U

Voorganger: Timo Hagendijk

Bijbellezing: Spreuken 31

Thema: Wees wijs!

Perronmeeting? Zie onder kopje Perron.

Collectedoelen? Zie Givt-bericht onderaan.

Bij de diensten

Komende zondagmorgen sta ikzelf op het rooster en lezen we net als met Pinksteren uit het boek Handelingen. Sowieso gaan we daar de komende periode tot aan de zomer mee door. Zondag staat een heftige geschiedenis centraal: Ananias en Saffira (Handelingen 5:1-11). Na de uitstorting van de Geest maakt de eerste christelijke gemeente een vliegende en fantastische start, het groeit en bloeit als nooit tevoren, maar dan... 't Is een naar verhaal wat van alles oproept, maar ook dit is Woord van God, waarmee Hij ons iets te zeggen heeft.

Het is de tweede zondag van de maand, dus is er 's middags weer een Hart4U-dienst waarin Timo zal spreken. Hieronder meer daarover.

Gezegende, inspirerende diensten toegewenst!

Om over na te denken

De IZB, de missionaire organisatie van PKN, was zo aardig om betrokken voorgangers en kerkelijk werkers een cadeautje te geven, namelijk het nieuwe boek van Kees van Ekris, bekend van de podcast Eerst Dit. Het is een boek over preken, geschreven voor predikanten en kerkelijk werkers, maar ook voor kerkgangers en liefhebbers van de preek, lees ik op de achterflap. Het is een flinke pil, dus ik ben nog wel even bezig. Toch kwam ik al allerlei rake zinnen en

gedachten tegen die me helpen, prikkelen, confronteren en enthousiasmeren. Het is een boek wat de zin om te preken alleen maar aanwakkert! Kees van Ekris benadrukt dat preken geen eenzaam gebeuren moet zijn van alleen die dominee in zijn studeerkamer. Preken gaat eigenlijk de hele gemeente aan, niet alleen op zondag, maar ook in de week ervoor. In dat verband reikt Kees wat vragen aan die te maken hebben met de voorbereiding en die ik met jullie wil delen...

Bereid je je voor op de kerkdienst? Wordt er doordeweeks bij jullie thuis gebeden voor de kerkdienst en voor de predikant? Ben je uitgerust? Ben je raakbaar? Wat doe je als je concentratie hapert? Kost het je moeite om erbij te blijven en hoe komt dat?

Zomaar een paar vragen. Willen jullie erover nadenken? En o ja, voor de liefhebbers: het boek heeft als titel 'Dialogo, dans en duel – preken voor tijdgenoten'.

Vanaf de Berkelstroom

We kijken terug op een heerlijke week in Zuid-Frankrijk waar de lavendelvelden al paarsblauw begonnen te kleuren. Het was alsof we in een schilderij terecht waren gekomen. Al was het ook weer fijn om thuis te zijn en merkte ik aan mezelf dat ik uitkeek naar de dienst met Pinksteren. Een goed teken lijkt me. Geregeld wordt me gevraagd of ik me al een beetje huis voel, waarop ik dan steevast volmondig en van harte 'ja' zeg. En gelukkig geldt ook voor Rachel en de kinderen dat ze zich thuis voelen, en tegelijk blijft het natuurlijk ook een proces, maar ja, we wonen hier ook nog niet eens een jaar. Al voelt het langer.

Vrede en alle goeds!

Ds. Pieter

Hart4U: Wees wijs!

Zondagmiddag ontmoeten we de ideaalste vrouw in Hart4U. Benieuwd wie dat is en wat we van haar wijsheid kunnen leren?

Timo Hagendijk zal het uitleggen aan de hand van Spreuken 31. Met begeleiding van de band zingen we liederen van aanbidding, omdat God onze wijsheid is.

Thema is: Wees wijs! Welkom

Timo Hagendijk

Geslaagden eindexamens

Afgelopen week was de uitslag van de schoolexamens van het voortgezet. Van deze jongeren weten we dat ze geslaagd zijn: Thirza de Keijzer, Leonne van der Slik, Sanne van der Graaf, Jade Griffioen en Micha de Jong. We feliciteren hen van harte met hun diploma en wensen hen Gods zegen toe voor hun vervolgopleiding.

Verjaardagen 70+: uitnodiging

Bent u de afgelopen 3 maanden jarig geweest en boven de 70 jaar? Dan nodigen wij u van harte uit om dit in met elkaar te vieren in de Oosterkerk. Gemeenteleden die jarig zijn geweest na 1 april en tot 24 juni zijn welkom en mogen 1 andere gast meenemen. De datum is vrijdag 24 juni van 15-17 uur in de Oosterkerk. Er zal koffie, thee en taart zijn en ontmoeting met elkaar. De bedoeling is om dit een

aantal malen per jaar te doen.

We hopen op een gezellige middag.

André en Marja Pelle, ds. Pieter Baas en Cocky van Dorp

Met vriendelijke groeten, Cocky van Dorp

Denkt u aan de voorjaarsactie?

Met de opbrengst van de voorjaarsactie willen we onder meer een beperkte verbouwing financieren van het kerkgebouw. We merken dat we door de groei van het aantal kinderen en de verschillende activiteiten tegen de grenzen van het gebouw aanlopen. Daarnaast onderzoeken we hoe we het gebouw kunnen 'verduurzamen'. Verder financieren we met de voorjaarsactie onze jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas. We vragen u en jou – als dat mogelijk is – om een ruimhartige bijdrage te geven.

Banknr NL90 RABO 0373 7337 12 t.n.v. PGZ Voorjaarsactie.

Een hartelijke groet, Aart Hak, Kerkrentmeester van de Oosterkerk

0652346906 / aart@ifpholland.nl

Open Doors Nacht van Gebed: 17-18 juni

In de nacht van vrijdag 17 juni op zaterdag 18 juni is er weer de jaarlijkse Nacht van Gebed van Open Doors. In de Oosterkerk komen Christenen uit Zoetermeer samen om stil te staan bij de broeders en zusters die lijden onder vervolging en voor hen te bidden. Het programma start om 22.00 uur en loopt tot 6.00 uur in de ochtend.

Aansluitend is er een ontbijt. Graag aanmelden voor het ontbijt

via p.j.van.daalen@casema.nl. Vanaf 4.00 uur in de ochtend doet de Hart4U-band mee!

Kijk ook even naar het filmpje van Open Doors: [Nacht van Gebed](#)

Een hartelijke groet, Piet van Dalen

Praiseconcert worship - Overwinnaar: zet 25-6 in agenda!

Op zaterdag 25 juni om 20:00 uur willen wij samen met jullie Gods naam groot maken onder het thema 'Overwinnaar'. Wij hopen jullie allemaal te zien in de

Oosterkerk. Kaartjes zijn te bestellen via <https://www.worshipzoetermeer.nl/concert/>

Groetjes, Marilène van der Slik

Opbrengst collecten

De collecteopbrengsten van zondag 5 juni:

1. Pinksterzendingsweek GZB € 478,05 - 2. Oosterkerk € 388,95 - 3. Woord en Daad € 393,60.

Hartelijk dank, uw diakenen

IZB-Dabar pop-up campings

Vier weken lang staat deze zomer op het terrein van twee boerderijen in Oud Alblas en Overberg een gastvrije minicamping. Deze pop-up campings zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0-18 jaar die in moeilijke omstandigheden verkeren, het financieel zwaar hebben en een week zorgeloos genieten goed kunnen gebruiken.



Verblijf is gratis, er staan ingerichte tenten of caravans klaar en voor eten en drinken wordt gezorgd. Inschrijfgeld bedraagt 25 euro per gezin. De pop-up camping wordt door ervaren Dabar vrijwilligers gerund, die met oprechte aandacht en betrokkenheid iets van Gods liefde willen laten zien. Lees meer via: [Een-weekje-zorgeloos-genieten](#).

Het inschrijfformulier staat op de site van de kerk:
<https://oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net/dabar>

Jongeren uit uw gemeente die graag de handen uit de mouwen steken en hart hebben voor mensen in moeilijke omstandigheden kunnen zich opgeven voor het Dabarteam via <https://www.izb.nl/dabar/campings>.

Met vriendelijke groet, Corine Bossenbroek (033-46 11 949, www.izb.nl/dabar)

Download de Scipio app!

- Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes
- Veilig met elkaar berichten uitwisselen
- Complete ledenlijst onder één knop
- Alle activiteiten in één agenda
- Op smartphone en tablet



Hebt u vragen over het gebruik van de app? Laat het ons weten via webmasteroosterkerk@gmail.com.

René Bos en Jeroen Verhulst



Perronmeeting - Barnabas, coach en leerling

Zondag spreekt Nico van Splunter over Handelingen 4:32-37 en Handelingen 11:19-26. Het thema is: Barnabas, coach en leerling. Een bijzondere combinatie, want het is toch of coach of leerling? Interessant dus om te komen luisteren hoe Nico dat ziet en wat we ermee in ons leven mee kunnen. We starten om 11.15 uur in de kerkzaal. Welkom!

Lunchconcert Oosterkerk 14 juni 13.00 uur

Aanstaande dinsdag is er weer een lunchconcert van 13.00 - 13.45 uur. Het is het slotconcert van het seizoen. Medewerking verlenen Willem Vermeulen Contrabas

en hoorn, Henk van Duijne gitaar, Timo Hagendijk Klarinet, Johan van Oeveren Piano/orgel en Dick van der Lecq zang. Toegang is gratis. Welkom.

Pionierservaring

Samen zitten we in het Hospice. We zijn met twee perrongangers bij een zuster die 96 jaar is en niet lang meer te leven heeft. Ze is alweer een maand geleden opgenomen. Samen praten we over het leven, geloof, hoop, twijfel en over de grote verhuizing naar het Vaderhuis met de vele woningen. Aan het eind bidden we samen en zingen we met z'n drieën het lied: 'Wat de toekomst bringe moge' voor haar. We nemen afscheid met een tot ziens als ik er nog ben. Dat geldt voor haar, maar voor ons net zo goed. Ben jij er klaar voor om God te ontmoeten?

Met vriendelijke groet, Timo Hagendijk

Missionair Pionier & Jeugdwerker Perron Oosterheem - Oosterkerk

Doneren met Givt?

Deze zondag zijn er de onderstaande collectedoelen.

Kies de Oosterkerk in uw Givt-app of scan de onderstaande QR-code.



1: Diaconie

2: Oosterkerk

3: Perron



**Welkom in de Oosterkerk of
kijk de dienst mee via [YouTube!](#)**

