



Oosterkerk in Beeld

Nieuwsbrief zondag 19 juni 2022

Zondag 9.30 uur:
Voorganger: ds. Peter Zaadstra
Bijbellezing: 2 Koningen 5:1-4
Kinderkerk: groep 1-3 en 4-5

Zondag 17.00 uur:
Voorganger: ds. Pieter Baas
Bijbellezing: Handelingen 7

Perronmeeting? Zie onder kopje Perron.

Collectedoelen? Zie Givt-bericht onderaan.

Bij de diensten

Zondagmorgen is ds. Peter Zaadstra uit Kockengen in ons midden. Hij stond oorspronkelijk niet op het rooster maar opnieuw was er een afmelding door corona. Gelukkig worden er steeds weer predikanten gevonden die op korte termijn bij ons voor willen gaan. Ds. Zaadstra zal spreken over de genezing van Naäman uit 2 Koningen 5.

In de middagdienst waarin ikzelf zal voorgaan, lezen we verder uit het boek Handelingen. Na de heftige geschiedenis rond Ananias en Saffira gaat het dit keer over Stefanus die zijn geloof in Jezus met de dood moest bekopen (Handelingen 7). Vele medechristenen in onze wereld overkomt hetzelfde lot en zo niet, dan hebben ze wel te lijden onder verdrukking en vervolging. Niet alleen tijdens de Nacht van Gebed, maar ook komende zondagmiddag willen we aan hen denken n.a.v. de geschiedenis van Stefanus.

Willen jullie meebidden dat de diensten van zondag ons dichterbij God zullen brengen, en we al zingend, biddend en luisterend iets mogen zien en ervaren van zijn goedheid, genade en glorie?

Vanaf de Berkelstroom

Er is nog een hoop te doen, dus houd ik het kort. Een zonnige groet van ons allen!

Ds. Pieter

Catechese

Afgelopen week hebben we een vergadering gehad om het seizoen af te sluiten en het nieuwe seizoen op te starten. Uit de gehouden enquête blijkt dat onze jongeren afgelopen seizoen als positief hebben ervaren en veel waardering hadden voor de mentoren. We nemen afscheid van de volgende mentoren: Anna van der Slik, Irene Schaap, Fred Jonker en Alicia van Steekelenburg. We danken hen voor hun inzet en betrokkenheid en wensen hen al het Goede toe. Ze hebben mogen zaaien en we bidden God om geloofsgroei bij onze jongeren. Volgend jaar is er weer catechese op maandag- en donderdagavond. Houden jullie daar rekening mee?

Met vriendelijke groeten, Cocky van Dorp

Jarigen 70+ uitnodiging 24-6

Gemeenteleden van 70 jaar en ouder, die de afgelopen 3 maanden jarig zijn geweest hebben een uitnodiging gekregen om dit met elkaar te vieren in de Oosterkerk op vrijdag 24 juni van 15 - 17 uur. We willen zoiets 4 keer per jaar organiseren als ontmoetingsmoment voor de ouderen.
Marja & André Pelle, Pieter Baas en Cocky van Dorp

Gebedsmoment 22-6

Woensdag 22 juni komen we DV weer samen van 19.00 uur tot 19.55 uur in de Oosterkerk. We bidden voor 1. Pieter - Timo - Cocky van Dorp 2. de diensten op 3 juli, een missionaire dienst in de ochtend en het afscheid en bevestiging ambtsdragers in de middagdienst en 3. de overheid en ingekomen gebedspunten. Vraagt u/jij gebed? Er staat een doos voor gebedbriefjes in de hal van de kerk, mailen naar de leiding kan ook.

Van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden in de Oosterkerk / thuis op welk tijdstip dan ook.
Leiding: Martin Otten.

Hartelijke groet, Piet van Daalen

Praiseconcert worship - Overwinnaar 25-6!

Zaterdag 25 juni om 20:00 in de oosterkerk Praiseconcert van Worship. Een avond vol dankbaarheid, praise & aanbidding voor onze grote God. Dit jaar onder het thema 'Overwinnaar'. Onder leiding van onze fantastische band hopen we er met elkaar een mooie avond van te maken. Nog geen kaartje besteld? Twijfel niet langer en zorg dat je erbij bent! Kaarten zijn te bestellen via: www.worshipzoetermeer.nl

Groetjes, Marilène van der Slik

Interne aanpassing Oosterkerk

Zoals u misschien wel heeft gelezen willen we in de Oosterkerk wat zalen aanpassen. Hoe en waarom is misschien voor u nog onduidelijk. Er wordt gewerkt aan een informatiefilmpje wat we op scipio zullen laten zien. Meer informatie volgt!

Studie Missionair Pionier en Jeugdwerker

Jan, Demelza, Baukje en Timo bezochten afgelopen zaterdag de studiedag pioniersplekken van de PKN in Utrecht. Zondagmorgen 3 juli hoop ik daar tijdens de morgendienst en aansluitend de perronmeeting aandacht aan te geven wat we daar geleerd hebben.

Aanstaande zaterdag gaan Margret en ik naar de boekpresentatie en studiedag 'Samen Jong' in de Hermitage in Amsterdam. In iedere wijkgemeente in PGZ zijn er mensen die ermee aan de slag willen. U zult er wel meer van horen.

Komende dinsdagmiddag ga ik naar de ontmoetings- en studiedag van de THGB in Woudenberg. We hebben het daar over de invulling van het ambt en de hermeneutiek o.l.v. dr. Mart-Jan Paul. 'Hermeneutiek gaat over alles wat zich tussen de Bijbeltekst en lezer afspeelt' (Arie W. Zwiep). Ik hoop dat ik er weer nieuwe inzichten uit op mag doen voor mijn werk in de kerkenraad en voor de manier waarop ik het woord van God aan u mag doorgeven. We sluiten het seizoen af op donderdag en vrijdag 23 en 24 juni met de jaarlijkse Pioniers tweedaagse van de IZB. Ds. Sjaak van de Berg houdt er een lezing over 'de kerk als transformerende gemeenschap' en Sake Stoppels over 'de rol van de pionier' in een transformerende gemeenschap. Daarnaast is er ruimte om elkaar te ontmoeten en met elkaar te bidden. Fijn dat er dit soort momenten zijn om ons te voeden.

Timo Hagendijk

Het lied in de Bijbel deel 6: Psalm 130

Uitgebreide tekst en te beluisteren zie website: Psalm130

(voor afspelen filmpje evt. eerst downloaden)

Uit de bundels: 'Chansons du libre Spirituels', De Nieuwe Psalmberijming en berijming 1773. Bidden vanuit de diepte:

*Uit de diepte roep ik tot U, Heer,
Heer, hoor mijn stem*

Boven deze psalm staat als opschrift: 'Een lied Hamaälot'. Letterlijk betekent dit: een lied van

opgang, een pelgrimslied dus. Psalm 130 is een van de pelgrimspsalmen (120 tot en met 134) die de Israëlieten zongen als ze onderweg waren naar de tempel in Jeruzalem. Het mooie van de psalmen is, dat ze alle facetten van uitbundige vreugde tot en met diepe wanhoop vertolken.

Psalm 130 is een wanhoopskreet, een gebed in nood: 'Heer, hoor mijn geroep'. Bijzonder is dat dit vers veel overeenkomsten heeft met het gebed dat de profeet Jona (Jona 2: 3) bidt vanuit de buik van de vis in de donkere diepte van het water. In de tijd van de Reformatie veroverde een literaire Franse vertaling de harten van de Fransen en later de Europeanen. Ook deze psalm 130 (De Profundis, uit de diepten) is ontstaan rond het midden van de 16e eeuw. De zuster van de Franse koning, Marquise de France (later de Navarre), heeft zich daarvoor ingezet. Het eerste couplet wat gezongen is met een tekst uit die tijd, begeleid met gitaar (luit van oorsprong). Het tweede is het eerste couplet uit de Nieuwste Psalmberijming geschreven in een moderne zetting. Daarin hoor je de donkere akkoorden dissonant, wat het karakter van deze psalm nog meer illustreert. Het laatste couplet uit de vertaling van 1773.

Hartelijke groet, Johan van Oeveren

Denkt u aan de voorjaarsactie?

Met de opbrengst van de voorjaarsactie willen we onder meer een beperkte verbouwing financieren van het kerkgebouw. We merken dat we door de groei van het aantal kinderen en de verschillende activiteiten tegen de grenzen van het gebouw aanlopen. Daarnaast onderzoeken we hoe we het gebouw kunnen 'verduurzamen' en financieren we met de voorjaarsactie onze jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas. We vragen u en jou – als dat mogelijk is – om een ruimhartige bijdrage te geven.

Banknr NL90 RABO 0373 7337 12 t.n.v. PGZ Voorjaarsactie.

Een hartelijke groet, Aart Hak, Kerkrentmeester van de Oosterkerk
0652346906 / aart@ifpholland.nl

Afsluitende BBQ 16+ 2-7

Zaterdag 2 juli organiseren we de afsluiting van het seizoen van Kamp, Wegwijs en het ZOP. Ben je 16+ en kom je wel eens naar deze activiteiten, of wil je een keer kennismaken? Kom dan vanaf 18.00 naar de Noord Aa bij P1. Onze BBQ-masters gaan vanaf 18.30 van start. Kan je alleen wat later komen, geen probleem! 's Avonds blijven we gezellig hangen voor een potje voetbal, volleybal en een drankje. En wie wil kan natuurlijk een verfrissende duik nemen

NB: het ZOP is 25 juni gesloten, we hopen jullie allemaal te zien op de BBQ op 2 juli.

Het ZOP-bestuur

Kinderkledingbeurs 3 september

De volgende kinderkledingbeurs is alweer gepland! Alleen is het een maand eerder dan we gewend zijn. Hij zal zijn op zaterdag 3 september. Dit is natuurlijk vrij snel na de zomervakantie, dus we zijn ook weer begonnen met verzamelen van kleding!

Graag zouden we kleding voor kinderen t/m maat 176 willen verzamelen. Dus heeft u pas nog de kast van uw kind(eren) doorgespit en heeft u nog wat over? Dit kunt u dan weer in de kerk brengen, en onder de kapstok neerzetten. Of inleveren bij kinderopvang BijMarij (Willem Alexanderplantsoen 1) mocht u daar in de buurt komen.

Ook kunnen we natuurlijk wel wat helpende handen gebruiken om alles klaar te zetten op 1 september, dit gaan we de hele dag doen en ook hebben we hulp nodig bij de kledingbeurs zelf, op 3 september, deze vindt in de ochtend plaats. Lijkt het u of jou leuk om ons te helpen? Geef je dan op bij Gerdine van Kooten 0651717340. Alvast bedankt!

Groetjes, Annemieke, Gerdina, Gerdine, Janneke, Heleen en Marije

Opbrengst collecten

De collecteopbrengsten van zondag 12 juni:

1. Diaconie € 364,60 - 2. Oosterkerk € 355,70 - 3. Perron € 250,20.

Hartelijk dank, uw diakenen

IZB-Dabar pop-up campings

Vier weken lang staat deze zomer op het terrein van twee boerderijen in Oud Alblas en Overberg een gastvrije minicamping. Deze pop-up campings zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0-18 jaar die in moeilijke omstandigheden verkeren, het financieel zwaar hebben en een week zorgeloos genieten goed kunnen gebruiken.



Verblijf is gratis, er staan ingerichte tenten of caravans klaar en voor eten en drinken wordt gezorgd. Inschrijfgeld bedraagt 25 euro per gezin. De pop-up camping wordt door ervaren Dabar vrijwilligers gerund, die met oprechte aandacht en betrokkenheid iets van Gods liefde willen laten zien. Lees meer via: [Een-weekje-zorgeloos-genieten](#).

Het inschrijfformulier staat op de site van de kerk:

<https://oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net/dabar>

Jongeren uit uw gemeente die graag de handen uit de mouwen steken en hart hebben voor mensen in moeilijke omstandigheden kunnen zich opgeven voor het Dabarteam via <https://www.izb.nl/dabar/campings>.

Met vriendelijke groet, Corine Bossenbroek (033-46 11 949, www.izb.nl/dabar)

Download de Scipio app!

- Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes
- Veilig met elkaar berichten uitwisselen
- Complete ledenlijst onder één knop
- Alle activiteiten in één agenda
- Op smartphone en tablet



Hebt u vragen over het gebruik van de app? Laat het ons weten via webmasteroosterkerk@gmail.com.

René Bos en Jeroen Verhulst



Perronmeeting - Wat een vader!

Komende zondag denken we na over het vaderschap. We duiken in een eeuwenoud bijbelverhaal over een wanhopige vader die op het punt staat zijn dochtertje te verliezen. We proberen bij onszelf na te gaan wat wij wel of niet hebben meegekregen van onze vader en hoe we vorm geven aan de manier waarop wij zorgdragen. De vader uit het bijbelverhaal helpt ons op weg en houdt ons een spiegel voor. We hopen je zondag te ontmoeten en geïnspireerd stil te staan bij vaderdag. Arte Havenaar is de spreker. Om 11.00 uur staan de kerkdeuren open en om 11.15 uur starten we de meeting. Tot zondag!

Vakantie

Het is de tijd van vakanties. Ook in de meeting is het te merken dat er een aantal op vakantie zijn. Fijn om een tijd van rust te kunnen nemen in een andere omgeving. Kijk eens of dat op die vakantieplek ook christenen in de buurt zijn en doe hen de hartelijke groeten. Zelf hopen Margret

en ik in de periode van 1 tot en met 31 juli rust te houden.

Pionierservaring van Leen Smit

Door bijzondere omstandigheden is Timo later op de Alphacursus voor senioren en daarom heb ik de leiding gedeeltelijk van hem overgenomen. Geneest God ook nu nog? Dat is vandaag ons onderwerp. We lezen over de verlamde man in Bethesda. Vervolgens hebben we het over Naäman de Syriër. Al snel gaat het via genezing ook over vergeving. Die horen bij elkaar. Het is goed te merken dat onze groep bestaat uit mensen met veel levenservaring. Oude pijn over fouten en verkeerde zaken komen aan de orde. En hoe vaak die op wonderlijke manier toch weer goed zijn gekomen. Het maakt emoties los. Door zoveel openhartigheid voelen we een sterke verbondenheid. Hier zijn we samen in de naam van Jezus.

Tot slot leest Timo opwekking 629 'Hoe kan ik verder leven?' voor en laat daarna de muziek erbij horen (https://www.youtube.com/watch?v=dP_yBqQRtUE). We zijn onder de indruk en laten het daarbij. Hier valt niets meer aan toe te voegen.

Met dankgebed sluiten we af en gaan aan tafel in de hal waar Fred ons weer tijdens de wekelijkse ontmoetingslunch op lekker eten trakteert. Zelfs hier gaan de gesprekken verder.

Met vriendelijke groet, Timo Hagendijk

Missionair Pionier & Jeugdwerker Perron Oosterheem - Oosterkerk

Doneren met Givt?

Deze zondag zijn er de onderstaande collectedoelen.

Kies de Oosterkerk in uw Givt-app of scan de onderstaande QR-code.



1: De Wittenberg

2: Oosterkerk

3:



**Welkom in de Oosterkerk of
kijk de dienst mee via [YouTube!](#)**

