



Oosterkerk in Beeld

Nieuwsbrief zondag 29 mei 2022

Zondag 9.30 uur:

Voorganger: ds. J.J. van den End, Oudewater

Bijbellezing: Jesaja 25: 6-9 en Lucas 13: 22-30

Thema: Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort

Kinderkerk: groep 1-3

Zondag 17.00 uur:

Voorganger: ds. B.E. Weerd, Papendrecht

Bijbellezing: Johannes 16:16-33

Thema: Jezus werk - onvoorstelbaar, immens, bemoedigend en verborgen

Perronmeeting? Zie onder kopje Perron.

Collectedoelen? Zie Givt-bericht onderaan.

Bij de diensten

In de nieuwsbrief van vorige week schreef ds. Pieter Baas al dat hij er een weekje tussenuit is. We ontmoeten daarom in beide diensten gastpredikanten.

In de ochtend gaat ds. Van den End uit Oudewater voor. Hij was eerder in de Oosterkerk, in een avondmaalsdienst vlak voor de bevestiging van ds. Pieter Baas. In de lezing uit Jesaja gaat het ook over een feestmaal. Een feestmaal voor alle volken op de berg Sion. Zouden we dan niet strijden om door die nauwe poort te gaan?

In de middagdienst opnieuw ds. Weerd uit Papendrecht. Opnieuw omdat hij pas vier weken geleden bij ons voorging in een ochtenddienst. In het schriftgedeelte uit Johannes spreekt Jezus tegen zijn discipelen over verdrukking maar ook over zijn overwinning op de wereld. Dat klinkt tegenstrijdig en dat komt ook terug in het thema van de preek. Jezus overwinning is onvoorstelbaar, immens, bemoedigend en verborgen.

Het is een voorrecht dat we ons hart weer mogen ophalen zondag aan het Woord en de verkondiging in beide diensten. Gezegend diensten toegewenst.

Marten Heikoop, scriba

Vrijwilligers gezocht voor Hart4U 12-6 & 11-7

We zouden graag bij de volgende Hart4U-diensten van 12 juni en 11 juli de dienst afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. Om dit voor elkaar te krijgen zijn we op zoek naar vrijwilligers die voor deze Hart4U-diensten deze maaltijd willen voorbereiden. Kun jij ons helpen op 12-6 en/of 11-7?

Meld je aan via jan.riedijk@totalenergies.com of bel 0652303745. Voor deze Hart4U-

diensten staan de volgende sprekers op het programma:

-12 juni met Timo Hagendijk

-11 juli met Gor Khatchikyan

Groet, het Hart4U-team

Voorjaarsactie 2022

Deze week ontvangt u de informatie over de Voorjaarsactie 2022. Er is veel waar we als Oosterkerk dankbaar voor kunnen zijn. We hebben een relatief jonge gemeente met veel kinderen en een prachtig kerkgebouw. We merken dat we door de groei van het aantal kinderen en de verschillende activiteiten tegen de grenzen van het gebouw aanlopen. Met een beperkte verbouwing kunnen we efficiënter gebruik maken van de vierkante meters. Daarnaast onderzoeken we hoe we het gebouw kunnen 'verduurzamen'.

Met de opbrengst van de voorjaarsactie willen we deze wensen realiseren. Verder financieren we met de voorjaarsactie onze jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas. Hiermee kan tijdelijke financiële steun worden geboden aan gemeenten die dat nodig hebben. We vragen u en jou – als dat mogelijk is – om een ruimhartige bijdrage te geven. Banknr NL90 RABO 0373 7337 12 t.n.v. PGZ Voorjaarsactie.

Een hartelijke groet, Aart Hak, Kerkrentmeester van de Oosterkerk

0652346906 / aart@ifpholland.nl

Open Doors Nacht van Gebed: 17-18 juni

In de nacht van vrijdag 17 juni op zaterdag 18 juni is er weer de jaarlijkse Nacht van Gebed van Open Doors. In de Oosterkerk komen Christenen uit Zoetermeer samen om stil te staan bij de broeders en zusters die lijden onder vervolging en voor hen te bidden. Het programma start om 22.00 uur en loopt tot 6.00 uur in de ochtend. Aansluitend is er een ontbijt. Graag aanmelden voor het ontbijt via p.j.van.daalen@casema.nl. Vanaf 4.00 uur in de ochtend doet de Hart4U-band mee!

Kijk ook even naar het filmpje van Open Doors: [Nacht van Gebed](#)

Een hartelijke groet, Piet van Dalen

Inzameling verzorgingsproducten voor Oekraïense vluchtelingen

U heeft er al veel over gehoord en gelezen: ook Zoetermeer vangt Oekraïense vluchtelingen op. U kunt hen ontmoeten bij de "Meet en Greet" in 't Centrum aan de Frans Halsstraat 1 op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend tussen 10-12 uur. Op deze plek ontmoeten zij elkaar en andere medelanders en kunnen zij kleding en persoonlijke verzorgingsproducten uitzoeken. Het is de bedoeling dat zij voldoende leefgeld van de gemeente gaan ontvangen, maar dit proces loopt nog niet vlot. Vooral de gezinnen die zelfstandig wonen (nu 19) hebben het erg krap.

Onze vraag is: zou u persoonlijke verzorgingsproducten kunnen meenemen naar de Oosterkerk?

Denk dan aan shampoo, douchezeep, maandverband, deodorant, tandpasta, tandenborstels enz. U kunt de producten inleveren bij de diakenen.

Hartelijk dank namens VluchtelingenZoetermeer.nl

Opbrengst collecten

De collecteopbrengsten van zondag 22 mei:

1. Diaconie € 853,58 - 2. Oosterkerk € 247,18 - 3. Schik € 489,75.

Hartelijk dank, uw diakenen

Download de Scipio app!

- Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes
- Veilig met elkaar berichten uitwisselen
- Complete ledenlijst onder één knop
- Alle activiteiten in één agenda
- Op smartphone en tablet



Hebt u vragen over het gebruik van de app? Laat het ons weten via webmasteroosterkerk@gmail.com. Zo nodig komt er iemand bij u thuis laten zien hoe het werkt. Er staan ook uitleg en veelgestelde vragen op <https://oosterkerkzoetermeer.protestantsekerk.net/scipio>.
René Bos, Arjen van Trigt en Jeroen Verhulst

Mahler en de opstanding der doden 30-5

Mahler is in zijn muziek veel met de werkelijkheid van de dood bezig geweest, maar ook met de opstanding. Op een tekst van Friedrich Gottlieb Klopstock heeft hij muziek gemaakt, die onovertroffen mooi en heerlijk is: zijn Tweede Symfonie 'Auferstehung'. De tekst lezen wij en de muziek beluisteren wij. Iedereen welkom op een avond met geweldige muziek!

20.00 uur, De Herberg Oude Kerk, Dorpsstraat 59 E

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg



Herstelarrangement of retraite?

Het valt niet altijd mee om op allerlei terreinen in het leven balans te vinden. Je bent gewend te zorgen, maar nu is het echt teveel geworden. Je hebt altijd hard gewerkt voor de zaak, maar na de reorganisatie lukt het niet meer. Na dat ingrijpende verlies kreeg je de eerste tijd kracht om voor je kinderen te zorgen, maar nu is het helemaal op. Van jongs af aan geloof je in God, maar de laatste tijd komen er steeds meer vragen over Hem naar boven.

Tijdens een verblijf in de Herberg in Oosterbeek vind je ruimte om de balans opnieuw te vinden. De combinatie van dagstructuur, een rustige omgeving, groepsactiviteiten waarbij de Bijbel opengaat en individuele pastorale gesprekken, helpen je om het leven na je verblijf weer aan te kunnen.

Neem voor deelname aan een herstelarrangement of een retraite contact met ons op: www.pdcdeherberg.nl, tel. 0263342225.



Perronmeeting - Naar de hemel varen?

Wat een prachtig feest is hemelvaart. Wij vieren dat Jezus naar de hemel is gegaan. We vieren dat Hij afscheid heeft genomen van de aarde. Maar waarom zou je dat vieren? Hij had toch veel beter op aarde kunnen blijven? Dan was geloven toch een stuk makkelijker geweest? Jaron Jongeneel mag weer onze gastspreker zijn. Om 11.00 uur staan de deuren open en om 11.15 uur start de meeting in de kerkzaal. Welkom! Hoewel het de laatste zondag van de maand is, is er dit keer geen maaltijd of Pot Luck. Volgende week met Pinksteren halen we dat in. (Verderop in de nieuwsbrief leest u daar meer over.)

Alphacursus 1 juni

Woensdagavond start de Alphacursus. De aanmeldingen druppelen binnen, maar er kan nog meer bij. Welkom om woensdagavond een keer mee te draaien om te kijken of het wat voor je is. We starten met eten rond de klok van 18.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Timo.

Pinksterwandeling met broodje zondag 5 juni

Net als vorig jaar organiseren we een pinksterwandeling door de wijk. Via een route lopen we in kleine groepjes langs vragen die te maken hebben met het Pinksterfeest. Een hele leuke activiteit voor jong en oud. Start- en eindpunt bij de Oosterkerk. Na afloop van de wandeling staat er in de kerk soep en een broodje klaar. We starten de wandeling om 11.15 uur. Ben jij er dan ook?

Pionierservaring

Pionier zoekt hobby. Werken in de kerk en in de wijk is fantastisch om te doen, maar er alleen maar mee bezig zijn is vragen om ongelukken. Daarom maar eens begonnen met het zoeken naar klarinetles. Mijn ouders stimuleerden ons thuis om iets met muziek te gaan doen. Hoe zit dat eigenlijk met onze kinderen en jongeren in Perron en de Oosterkerk? Met zoveel tieners en jongeren zouden er toch wel meer muziekgroepen en bandjes te vormen moeten zijn of speelt niemand meer een instrument? Zijn er nog ouders die hun kinderen stimuleren? In Zoetermeer wordt er alleen 's middags en 's avonds les gegeven. Eerlijk gezegd gaf ik het een beetje op, maar na een paar aanmoedigingen en doorzoeken, kom ik een leraar in Gouda op het spoor. Volgende week vrijdag heb ik mijn eerste les. Ik ben benieuwd hoe dat zal zijn, nu ik al zo lang geen les meer heb gevolgd. Wat zou het mooi zijn als ik me over een poosje zo nu en dan zou kunnen aansluiten bij een jongerenband uit onze kerk. Samen God groot maken! Ik kijk er naar uit. Mmm...zit ik toch weer met mijn klarinet in de kerk.

Met vriendelijke groet, Timo Hagendijk

Missionair Pionier & Jeugdwerker Perron Oosterheem - Oosterkerk

Doneren met Givt?

Deze zondag zijn er de onderstaande collectedoelen.

Kies de Oosterkerk in uw Givt-app of scan de onderstaande QR-code.



1: Perron

2: Oosterkerk

3: Siriz (VBOK)



**Welkom in de Oosterkerk of
kijk de dienst mee via [YouTube!](#)**

