



Oosterkerk in Beeld

Nieuwsbrief zondag 7 augustus 2022

Zondag 9.30 uur:

Voorganger: dr. A.A.A. Prosman, Amersfoort

Bijbellezing: 2 Kor. 12: 14 – 13:13

Thema: Vervreemding of herkenning?

Kinderkerk: groep 1-3

Zondag 17.00 uur:

Voorganger: ds. René Visser, Amsterdam

Bijbellezingen:

Gen. 1:1-3; Gen. 2:7; Lucas 4:16-21; 1 Kor. 12:1-11

Thema: De Heilige Geest

Perronmeeting? Zie onder kopje Perron.

Collectedoelen? Zie Givt-bericht onderaan.

Bij de diensten

Ook deze zondag gaan opnieuw gastpredikanten in ons midden voor. Maar zoals eerder op deze plaats geschreven, sommigen zijn meer dan een 'gast' in ons midden. De ochtenddienst wordt geleid door onze oud-wijkpredikant ds. Prosman. Het thema van de preek: Vervreemding of herkenning? We lezen het slot van de tweede Korinthe brief van Paulus. Een pittig - of beter - een gepeperd schriftgedeelte. Paulus schrijft: Wanneer ik weer kom, zal ik u niet sparen. Laten wij ons nog vermanen door de schrift?

De middagdienst wordt geleid door ds. René Visser. Hij stond al vaker op de kansel of op het podium (Hart4U) van de Oosterkerk. René Visser preekt over de Heilige Geest en neemt ons in de lezingen mee door het oude en nieuwe testament. Ook in de liederen staat de Geest centraal.

Iedereen, ver weg of dichtbij (in de Oosterkerk), gezegende zondag en diensten toegewenst!

Marten Heikoop, scriba

Het lied in de Bijbel: 577 uit de bundel Hemelhoog

Why not I / Hoor de vogels zingen weer

Melodie: John W. Peterson, tekst: Jan Visser

Gezongen door: Jayden van der Gouwe

Gitaar: Henk van Duijne, klokkenspel: Johan van Oeveren

Te beluisteren en te bekijken op onze site: [Hoor de volgels zingen weer](#).

John Willard Peterson (1921-2006) was een liedjesschrijver en componist. Hij had een grote invloed op de ontwikkeling van de Evangelische Christelijke muziek in Amerika. Hij schreef meer dan 1000 songs en ook nog eens 35 cantates.

Dat dit lied zo'n opgang maakte kwam ook omdat de melodie klein van omvang is en een vorm van kleuterdeun heeft. De structuur van de melodie bestaat uit een driedelige vorm: A.B.A. Een lied wat prachtig is, en makkelijk aan te leren voor jonge kinderen. Ook de tekst vertaald door Jan Visser is mooi en begrijpelijk voor jong en oud!

De tekst van het lied (1951) geeft aan om eens wat meer naar de vogels te kijken, of gewoon naar de kleine dingen in de natuur om ons heen. Daarin kun je de grootheid van onze God herkennen. Juist in vakantietijd, of als je gewoon een wandeling maakt, denk dan nog eens aan dit lied over de vogels.

Wat doe jij?

Wilt u meer van deze songwriter en componist? Klik dan op deze link: [Lift Up the Trumpet](#)

Hartelijke groet, Johan van Oeveren

Nog maar 3 weekjes te gaan tot het geweldige Summer-event!



Gave activiteiten doen met elkaar en een nacht kamperen! Graag zien wij de inschrijvingen tegemoet, want voor een geslaagd weekend hebben wij ook jou nodig!

Nog even wat informatie op een rij:

- Groep 5 t/m 8:

Van vrijdag 26 op zaterdag 27 augustus. Vrijdag om 16:30 uur verzamelen en zaterdag om 12:00 uur is het afgelopen.

- 12-16 jaar en 16+:

Van zaterdag 27 op zondag 28 augustus. Zaterdag om 12:00 uur verzamelen en zondag om 11:30 uur is het afgelopen.

- Zondag 28 augustus worden de dagen afgesloten met een jongerendienst om 10:00uur.

Meld je aan via deze link: <https://forms.gle/Vfm3Gd5Fg4uAxuUJA>

Doe je het gelijk even....?

Dan weten wij voor hoeveel personen we de dagen kunnen organiseren!

Kleding verzamelen: doet u mee?

Helaas hebben we nog niet zoveel kleding binnen gekregen voor de kinderkledingbeurs. Het zal vast aan de vakantie liggen en misschien geen puf en zin om alles uit te zoeken, dat begrijpen we! Toch hopen we dat u nog wat voor ons heeft en dat u dat dan mee kan nemen naar de kerk, zodat wij aan de slag kunnen met uitzoeken! Zo hopen we het een beetje te verdelen, zodat we niet alles op het laatst hoeven te doen. De beurs is namelijk al vrij snel na de vakantie, op zaterdag 3 september.

Alvast bedankt!

Groet van het kinderkledingbeurs team

Opbrengst collecten

In verband met vakantie zijn de collecteopbrengsten weer te lezen vanaf 19 augustus.

Uw diakenen

Download de Scipio app!

- Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes
- Veilig met elkaar berichten uitwisselen
- Complete ledenlijst onder één knop
- Alle activiteiten in één agenda
- Op smartphone en tablet



Hebt u vragen over het gebruik van de app? Laat het ons weten via webmasteroosterkerk@gmail.com.

René Bos en Jeroen Verhulst



Perronmeeting - Haal eruit wat er in zit!

Humor: 'Haal eruit wat er in zit!' zeggen ze. Nou, dat deed ik en nu is mijn koelkast leeg. De werkelijkheid van vandaag geeft echter veel reden om niet te lachen. Het wordt pijnlijk duidelijk wat het met mens en schepping doet als we er alles uithalen wat erin zit. Alleen al daarom gaan we op zondag naar de meeting. Om eruit te halen wat in ons zit. Om leeg te worden. Zo ontstaat er ruimte voor God. We komen zondag een volk op reis tegen. Niet omdat ze op vakantie zijn. Het is een ware volksverhuizing. Ze volgen het pad van God, maar dat blijkt veel ingewikkelder dan gedacht, want het blijkt een omweg door de woestijn te zijn. De voorraden raken op en waar is God eigenlijk als je Hem echt nodig hebt? We gaan ervan horen. Timo Hagendijk is de spreker en we lezen een paar stukjes uit Exodus 14, 15 en 16. Welkom om op adem te komen! De inloop is om 11.00 uur en we starten de meeting om 11.15 uur. Neem gerust iemand mee.

Terug van vakantie

Het was heerlijk om er even tussenuit te zijn. Alhoewel loslaten ook niet eenvoudig is. Margret en ik zijn samen twee weken met de tent in Noord Italië geweest. We hebben gewandeld, uitgeslapen, gezwommen, gefietst, gelezen, spelletjes gedaan, een concert bezocht en wat dacht je van die lekker pizza's? We zijn God dankbaar dat we heelhuids en met een opgeruimd hoofd en hart weer aan de slag mogen. In de vakantie zijn we trouwens ook naar kerkdiensten in Italië en in Oosterheem geweest. We hebben onze burens Gtime en Parousia bezocht. Mooi om van hen te leren. Vooral ook om te herkennen dat het ons om Jezus te doen is. Wie weet kunnen we eens wat samen doen voor de wijk.

Pionierservaring

'God is duur.' De buurman uit Duitsland naast onze tent kwam elke dag een beetje meer vertellen over zijn ervaringen met de kerk. Die bleken zeer pijnlijk te zijn. Al vroeg was de man in een internaat terecht gekomen, omdat zijn ouders waren omgekomen bij een ongeluk. Zijn broers en zussen werden over verschillende internaten verdeeld. Hij zag op een dag hoe een pastor van het internaat een stoel op het hoofd van een jongen kapot sloeg. Hij wordt er vaak nog wakker van. Van de nu Duitse min of meer verplichte forse kerkbelasting ziet hij pastoraars zichzelf verrijken. 'God is duur'. Wij probeerden zo goed en zo kwaad als het ging duidelijk te maken dat wat ons betreft geloof niet gaat over religie, maar over relatie. Relatie met God en met elkaar. Ondertussen schaamde ik me weg en kon ik maar moeilijk genieten van al die pracht en praal in sommige kerken van de Rooms Katholieke Kerk in Italië. Eerlijk is eerlijk: God is wel 'duur'. Hij vraagt alles

van ons. Allereerst om Hem, elkaar en jezelf lief te hebben. Er te zijn vanwege onvoorwaardelijke liefde. Dat las ik ook in het boek 'Samen Jong': 'Het zijn gaat vooraf aan organiseren en het individu kan niet zijn zonder anderen, samen zijn is het basisgegeven. (...) Vriendschap met leeftijdgenoten is belangrijk: jongeren die ongeveer vijf goede vrienden in de kerk hebben, gaan regelmatig naar de kerk, lezen meer in de Bijbel, praten meer met andere christenen over hun geloof(svragen) en zijn meer dienstbaar in de samenleving dan jongeren die die relaties niet hebben. Daarnaast zijn ook relaties met mensen van andere generaties belangrijk. In kerken waar goede intergenerationele relaties zijn, blijken jongeren een sterker geloof te hebben en zijn ook de andere kenmerken van Samen Jong sterker aanwezig.' Ik bid dat we door ons werk in Oosterheem een warme gemeenschap bevorderen tot eer van God en dat de schade door de fouten die ik helaas ook maak beperkt mag blijven.

Met vriendelijke groet, Timo Hagendijk

Missionair Pionier & Jeugdwerker Perron Oosterheem - Oosterkerk

Doneren met Givt?

Deze zondag zijn er de onderstaande collectedoelen.

Kies de Oosterkerk in uw Givt-app of scan de onderstaande QR-code.



- 1: Voedselbank
- 2: Oosterkerk
- 3: Wijkwerk

**Welkom in de Oosterkerk of
kijk de dienst mee via [YouTube!](#)**

