



Zondag 30 december 2018			Maandag 31 december	Dinsdag 1 januari 2019	Zondag 6 januari 2019	
	9.30 uur	16.30 uur	19.30 uur	11.00 uur	9.30 uur	17.00 (!) uur
Voorganger	ds. E. v.d. Ham	ds. M.A. v.d. Berg	ds. E. v.d. Ham	ds. E. v.d. Ham	ds. M.C. van Pelt <i>Rotterdam</i>	ds. M.A. v.d. Berg
Info bij de dienst			<i>Oudejaarsavond</i>	<i>Nieuwjaarsdag</i>		
Organist	Aart Hak	J. v. Oeveren	J. v. Oeveren	Aart Hak	Aart Hak	Wilco Boonstra
Koster	Teun Reijneveld	Alex Buitenhek	André Pelle	Jonathan v. Trigt	Andre Pelle	Teun Reijneveld
Beheerder	Diek van Beek, tel 06 51283812		Diek van Beek, tel 06 51283812		Henk van Duijne, tel 06 54717466	
Welkomstteam	Miranda Heintzberg Martine Fortuijn	Marian Visser	Licia Dieleman	Tannie Jorna Wil de Vrij	Tineke Heijkoop Ineke van Oeveren	Janke Vermeulen
Koffie schenken	Ellen Zegwaard Mirjam Riedijk Pauline vd Vlekkert			Gerrit Jorna Piet Eveleens Diek van Beek	Annemarie Westmaas Nancy v.d. Graaf Helma Bos	
Beamer	Tim de Niet		Fred de Keizer	n.b.	n.b.	
Collecten: I II III	Diaconie Kerk Voedselbank		Woord en Daad Perronactiviteiten Oudejaarscollecte	Diaconie Kerk Energiekosten	3xM Kerk SchiK	
Crècheleiding	Heleen Slingerland Stephanie de Gier Res. Joke v.d. Spek Anouk Zegwaard Lyora Hak	Geen crèche	—	Alicia van Steekelenburg Leonne v.d. Slik	Liselotte vd Berg, Angelique Silva da Santos Res.: Joke vd Spek Danique Hak Jade Griffioen	Geen crèche
Kinderkerk	Elsbeth de Vogel Liane Didden Marloes Neeleman Christine de Keijzer		—	Jolanda de Niet Marianne v.d. Slik Annemarie Verhulst	Anita Riedijk Marieke Versloot Lois Westmaas Pauline v.d Vlekkert	Kinderkerk + Marieke Versloot Janine Otten Wenneke v. Leeuwen
Kinderlied	Lichtdragers van God				Dank u voor deze nieuwe morgen	

Kinderkerk

De kinderen van 4-7 jaar zullen in de morgendienst na het gebed allemaal naar voren gaan. De dominee geeft hen dan de Bijbel voor de kinderkerk mee. Daarna verlaten de kinderen met de leiding de kerkzaal. Tijdens het collecteren komen de kinderen weer terug. Het thema deze morgen is uit: Lukas 2:21-40: Simeon en Hanna ontmoeten hun Redder.

Bij de kerkdiensten

De laatste zondag van 2018 zal in het teken staan van de bediening van de Heilige Doop: Loïs van Tilborg en Charlie Dijs zullen worden gedoopt. De tekst voor de prediking is wel heel bekend: Johannes 3 : 16. In die tekst komt de reden voor het Kerstfeest aan de orde – de gedachten van God en het hart van God.

Op Oudjaarsavond maken we de balans van ons leven op met Deuteronomium 8 : 2. Dat mondt uit in een oproep om de Heere te loven, in weerwil van alles wat er is gebeurd.

Op Nieuwjaarsmorgen komen we in een korte dienst opnieuw samen rond Deuteronomium 8; dan de verzen 17 en 18. Een vooruitblik en een oproep om het ook in het nieuwe jaar niet van onszelf te verwachten, maar in afhankelijkheid van de Heere te leven.

We zullen elkaar na de dienst veel heil en zegen voor het nieuwe jaar toewensen. Bij alles wat we schrijven: zo de Heere wil en wij leven zullen...

Gebedsmoment

Woensdag 2 januari komen we D.V. samen, van 19.00 uur tot 19.55 uur in de Oosterkerk. We bidden voor: 1. de kerkenraad/ predikant/ buurtpastor; 2. de kerkrentmeesters; 3. zendingswerk dichtbij en wereldwijd; 4. ingekomen gebedspunten. Vraagt u/jij gebed, er staat een doos voor gebedsbrieven in de hal van de kerk, mailen naar de leiding kan ook. Van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden in de Oosterkerk / thuis op welk tijdstip dan ook. Leiding: Arte Havenaar.

Een broeder in vervolging zei: "Gemeenschappelijke gebedsuren is de zuurstof voor de gemeente." Geloven wij dat ook of geldt het alleen als we in vervolging leven? We hebben als hechte groep bidders gezegende momenten samen. We bidden graag voor u en jou, laat het ons weten als het (even) moeilijk is. Bent u enthousiast, we zien uit naar uw en jouw komst om met ons mee te bidden.

Piet van Daalen

Opbrengst collecten

De opbrengsten van de collecten zijn:

- Zondag 23 december 2018: 1. Diaconie € 297,70; 2. Kerk € 294,65; 3. Jeugdwerk € 288,63;
- Kerstnachtdienst 24 december 2018: 1. Voedselbank € 736,-;
- 1^e Kerstdag 25 december 2018: 1. Hulp Oost Europa: € 453,03; 2. Wijkwerk: € 279,17; 3. IZB: € 349,17.

Hartelijk dank voor uw gaven.

Wijkraad van diakenen

Gemeentecollectant

Ruben Cammeraat heeft te kennen gegeven per 1 januari a.s. te gaan stoppen als gemeentecollectant. Ruben, hartelijk dank voor je hulp! Als opvolger van Ruben hebben we Elias Shelhot hiervoor bereid gevonden. Welkom in het team Elias en veel succes.
Namens de Diaconie, *Helmert van der Slik*

Oliebollenactie: we zijn van start!

We zijn begonnen met de jaarlijkse oliebollenactie. We hebben er nu al twee mooie dagen opzitten. Er waren al wat jongeren vroeg op om te helpen met inpakken en bezorgen. Voor maandag zoeken we nog een aantal inpakkers en chauffeurs. We verwachten een drukke dag, dus hulp van de jeugd is hard nodig! Wil je helpen met inpakken meld je dan bij Leon van Dam (06-535.121.94). De chauffeurs kunnen het laten weten aan Johan Pos (06-522.594.59). U kunt uw bestellingen plaatsen op www.oliebollenzoetermeer.nl Namens de oliebollencommissie, *Marilène van der Slik*

Hartelijk dank

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling die wij als familie mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder Gon Bos-Qualm.
Namens de kinderen en kleinkinderen, *Arda Verhoeff*

<p>Vanaf volgende week begint de middagdienst om 17.00 uur!</p>
--

Want zo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn ENIGGEBOREN
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die
in Hem gelooft, **niet verloren** gaat, maar
eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Tekstverwijzingen bij Johannes 3:16

- Rom. 5:8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
- Rom. 8:31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
- 1 Joh. 4:9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.
- Joh. 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.
- Luk. 19:10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
- 1 Joh. 5:10 Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft.

<p>Vragen? De gastvrouwen en gastheren van het welkomsteam helpen u graag!</p> <p>Redactie weekbrief: weekbriefoosterkerk@gmail.com Kopij inleveren vóór vrijdag 17.00 uur <u>Maximaal 60</u> woorden.</p> <p>Kerkgebouw: Oosterkerk Oosterheemplein 320, 2721 ND Zoetermeer www.oosterkerkzm.nl</p>	<p style="text-align: right;">Predikant Ds. E. van den Ham 079-316.00.58 – ds@vandenham.mobi</p> <p style="text-align: right;">Scriba J.M. Verhulst 079-342.50.90 – scribawijk4@gmail.com</p> <p style="text-align: right;">Zaalreservering en Agenda uitsluitend 3 werkdagen vooraf via zalenverhuuroosterkerk@gmail.com</p>
<p>Thuis nog eens naluisteren? Deze dienst wordt gefilmd en opgenomen en is na te luisteren op www.kerkomroep.nl Wilt u contact met de Oosterkerk? Een mailtje aan arjenvantrigt@solcon.nl en we nemen contact met u op.</p>	
<p>Rekeningnummer wijkkas: NL48INGB0007229924 t.n.v. Protestante Wijkgemeente Oosterkerk Rekeningnummer wijkdiaconie: NL14RABO0159180392 t.n.v. Diaconie PGZ Oosterkerk</p>	