



zondag 6 januari 2019

zondag 13 januari 2019

	9.30 uur	17.00 uur
Voorganger	Prop. J. Mulder <i>Nijkerkerveen</i>	ds. M.A. van den Berg
Organist	Aart Hak	Wilco Boonstra
Koster	Andre Pelle	Teun Reijneveld
Beheerder	Henk van Duijne, tel 06 54717466	
Welkomstteam	Tineke Heikoop Ineke van Oeveren	Janke Vermeulen
Koffie schenken	Annemarie Westmaas Nancy van der Graaf Helma Bos	
Collecten: I II III	3xM Kerk Schik	
Crècheleiding	Liselotte vd Berg, Angelique Silva da Santos Reserve Joke vd Spek Danique Hak Jade Griffioen	
Kinderkerk	Anita Riedijk Marieke Versloot Lois Westmaas Pauline van de Vlekkert	Kinderkerk + Marieke Versloot Janine Otten Wenneke v Leeuwen
Kinderlied	Dank U voor deze nieuwe morgen	

	9.30 uur	17.00 uur
	ds. E. van den Ham <i>ICVG-dienst</i>	Arte Havenaar <i>Hart4U</i>
	Wilco Boonstra	Hart4u-band
	Alex Buitenhek	Martin van Kooten
	Diek van Beek, tel 06 51283812	
	Licia Dieleman Anita Riedijk	Hart4u-team
	Wilma Reijneveld Teuni Roos Fie Zegwaard	Mirjam Riedijk Pauline van de Vlekkert
	ICVG Kerkrentmeesters Wijkwerk	Kerk en Perron (1 collecte)
	Miranda Pronk, Anique van Dorp Reserve Tineke Heikoop Kay Hak Yannick Kokshoorn	
	Geen kinderkerk i.v.m. ICVG-dienst	
	Dank U voor deze nieuwe morgen	

Kinderkerk

De kinderen van 4-7 jaar zullen in de morgendienst na het gebed allemaal naar voren gaan. De dominee geeft hen dan de Bijbel voor de kinderkerk mee. Daarna verlaten de kinderen met de leiding de kerkzaal. Tijdens het collecteren komen de kinderen weer terug. Het thema deze morgen is uit: Mattheus 5:1-12: Wie zijn gelovig?

Wijziging gastpredikant

Vanmorgen zou ds. M.C. van Pelt uit Rotterdam voorgaan. Hij moest echter deze week afzeggen in verband met zijn interimwerk in een andere gemeente. We verwelkomen nu prop. J. Mulder, die voor het eerst in onze wijkgemeente komt. *Jeroen Verhulst, scriba*

Kinderkerk + (groep 5 t/m 8): Wie kan je echt vertrouwen?

Moeilijk hè, om iemand echt te vertrouwen? Vanmiddag denken we bij de Kinderkerk+ samen na over wat vertrouwen betekent. We doen een spelletje waarbij we ontdekken hoe belangrijk vertrouwen is en we luisteren naar het verhaal van Rachab die leert dat ze haar vertrouwen het beste op God kan stellen. Neem je Bijbel mee en kom ook! Groetjes, *Marieke, Wenneke en Janine*

Kerkdienst op 13 januari: ICVG op bezoek

Op **zondag 13 januari** zullen de leden van de Interkerkelijke Commissie Verstandelijk Gehandicapten tijdens de morgendienst in de Oosterkerk op bezoek komen. Dat betekent dat we in woord, beeld en lied de dienst op onze gasten zullen afstemmen. Zodoende zal de kerkdienst ook voor kinderen heel begrijpelijk en toegankelijk zijn. Daarom zal er op die zondagmorgen dan ook geen kinderkerk gehouden worden. We zien uit naar een fijne dienst met onze gasten.

Geboren

Stefan en Kim van der Spek werden op 2 januari verblijd met de geboorte van hun zontje Stefan Rien. Senn (dat is zijn roepnaam) is het broertje van Fem, Daniek en Lois. Met hen willen we de Here God danken dat alles goed is met moeder en kind. Onze wens: dat Senn mag opgroeien tot eer van God, tot vreugde van zijn ouders en zusjes en tot zegen van allen die hem zullen leren kennen.

Senioren Bijbelkring

Op **dinsdag 8 januari** willen we als Senioren Bijbelkring in de Oosterkerk bij elkaar komen. De Senioren Bijbelkring begint om 10:30 en eindigt om ca. 12:00 uur. Daarna gebruiken we een eenvoudige lunch met elkaar. Deelname aan de lunch is uiteraard niet verplicht – maar wel gezellig! We lezen verder in Genesis. We

zien opnieuw uit naar een fijne morgen rond de Bijbel. De kring zal de volgende keer bij elkaar komen op dinsdag 29 januari.

Algemene Bijbelkring

Op dezelfde **dinsdag 8 januari** komen de deelnemers aan de Algemene Bijbelkring weer bij elkaar van 20:00 - 22:00 uur. We lezen samen verder over de aartsvader Jakob. Telkens weer blijkt er in deze teksten veel meer te staan dan we vermoeden. U bent van harte welkom om aan de kring deel te nemen. Ook als u er een vorige keer niet bij was, is het goed mogelijk om aan te sluiten. De volgende keer zal de kring gehouden worden op 29 januari.

Ds. E. van den Ham

Catechese

Deze week gaan de catechisaties weer van start. Op maandag- of vrijdagavond hopen we elkaar weer te ontmoeten en te spreken.

Cocky van Dorp

Breiclub Oosterkerk

Alle drukke dagen zijn achter de rug en we kunnen weer aan de slag bij de Breiclub. Maandag 7 januari is de eerste breiclub in het nieuwe jaar. De club begint om 14.00 uur tot 16.00 uur. Altijd op maandag en de bijeenkomsten zijn 1x in de 14 dagen. Wilt u de planning van het seizoen 2019 ontvangen? Mail ons dan.

Tannie Jorna

Wijkkring Buytenwegh

D.V. **Maandag 7 Januari** komen we als kring weer bij elkaar. Om 20.00 uur staat de koffie klaar bij de Fam. Fortuijn (C. Frankrode 19). Iedereen weer van harte welkom. Namens Team Buytenwegh, *Bert de Keijzer*

Wijkkring Oosterheem

Dinsdag 8 januari komt de wijkkring Oosterheem weer bijeen. We gaan met elkaar in gesprek rond de 2e Bijbelstudie van ds. Van den Ham over Ruth. Te downloaden op de website onder 'Toerusting'. Liever per email, stuur dan een mail naar arjenvantrigt@solcon.nl. Alle Oosterhemers van harte welkom, v.a. 20.00 uur in de Oosterkerk. *Peter Jan de Vogel, Arjen van Trigt*

Kring Dorp

Dinsdagavond 8 januari komt de kring Dorp weer bij elkaar. Deze keer gaan we hoofdstuk 6 van het boekje "Opgeheven handen" bespreken. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom bij de familie Fieret, Dorpsstraat 119. *Marja Pelle*

Een goed voornemen?!

Op de drempel van het beloofde land sprak Mozes de bekende woorden uit Deut. 8. Zo op de drempel van een nieuw jaar hebben deze woorden ons zeker wat te zeggen. Samengevat: Pas op dat je God niet vergeet in je leven, met alles wat je hebt, waar je druk mee bent. Blijf dicht bij Hem en onderzoek Zijn woord! Maak er werk van en kom naar BASE! We gaan met elkaar verder met Exodus 14. Nog niet eerder geweest? Een mooi moment om aan te haken!! Namens het BASE team willen wij jullie allemaal een heel goed en Gezegend nieuw jaar wensen en kijken we uit naar mooie avonden met elkaar. De deuren van The Choice staan weer open a.s. woensdag 9 januari om 19.45 voor ontmoeting, koffie en thee. Om 20.00 uur starten we met Bijbelstudie. Hartelijk groet,
Naomi, Erwin, Marion, Cor en Benjamin

Vrouwen Ontmoetingsochtend

Donderdag 10 januari komen we weer bij elkaar in de Oosterkerk. Onder leiding van Cocky van Dorp denken we verder na over de Bergrede, de langste toespraak van Jezus. Vanaf 9.45 uur bent u welkom.
Cocky van Dorp

Bijbelkring Noordhove

Een nieuw jaar 2019 en we gaan verder met onze Bijbelkring op donderdag 10 januari. Hoe toepasselijk is het hoofdstuk wat we behandelen: GOD helpt je om vol te houden! We behandelen hoofdstuk 7 over de bedreigde kerk in het Midden Oosten. Lezen 1 Petrus 2 : 11-18. U bent welkom vanaf 20.00 uur bij Janny Trommel, Da Costastraat 15, 2712 ET. Graag tot dan. *Tannie Jorna*

De club start weer!

Vrijdag 11 januari start de eerste clubavond van 2019, daarna is er elke vrijdagavond club. We beginnen om 19.00 uur, om 20.30 uur zijn we weer klaar. Club is de vrijdagavondbesteding voor kinderen uit groep 5 t/m 8 van de basisschool. We denken na over God en hebben gezellige activiteiten met elkaar. Ben je al heel vaak geweest? We zien je graag weer op 11 januari! Ben je nog nooit geweest? Kom een keertje kijken. Want het is echt supergezellig! Vragen? Mail ons via club@morgenstergemeente.nl Groeten van de leiding!
Johan Pos

Mamaclub Oosterkerk

Ben jij mama van één of meer kinderen onder de 10 en wil jij ook met andere moeders praten over welke rol God en de Bijbel spelen in de opvoeding van onze kinderen? Van harte welkom op de Mamaclub! Vrijdag 18 januari praten we over Bijbels onderwijs dat past bij de leeftijd van je kind. We beginnen om 10.00 uur in de crèche van de Oosterkerk. Kids welkom! Meer info of aanmelden: mamacluboosterkerk@gmail.com
Annemieke de Hoop en Alicia van Steekelenburg

Groene senioren vooraankondiging

Op D.V. 23 januari a.s. is er weer de G.S. middag vanaf 14.30-20.00 uur in de Oosterkerk. De heer Hans Pluckel van het Hoogheemraadschap Rijnland zal een presentatie geven over 'hoe we droge voeten houden in een klimaat veranderende tijd en wat daar zoal voor komt kijken'. Wilt u s.v.p. in het nieuwe gemeenteboek ons tel: 079-361.94.08 doorhalen, dat bestaat niet meer. Geldt ook voor alle andere leden. We wensen u een goed GS jaar. Namens de werkgroep GS,
Nico Geleijnse (06-114.948.90)

Opbrengst collecten

De collecten hebben opgebracht: Perronmeeting op 23 december 2018: € 22,95; Zondag 30 december 2018: 1. Diaconie: € 283,56; 2. Kerk: € 280,63; 3. Voedselbank: € 316,77; Maandag 31 december 2018: 1. Woord en daad €173,20; 2. Perronactiviteit. €101,60; 3. Oudejaarscollecte €203,20; Dinsdag 1/1/2019: 1. Diaconie: € 132,70; 2. Kerk: € 175,95 3. Energiekosten: € 100,70.

Vragen? De gastvrouwen en gastheren van het welkomsteam helpen u graag!

Redactie weekbrief: weekbriefoosterkerk@gmail.com

Kopij inleveren vóór vrijdag 17.00 uur **Maximaal 60** woorden.

Kerkgebouw: Oosterkerk

Oosterheemplein 320, 2721 ND Zoetermeer www.oosterkerkzm.nl

Predikant Ds. E. van den Ham
079-316.00.58 – ds@vandenham.mobi

Scriba J.M. Verhulst
079-342.50.90 – scribawijk4@gmail.com

Zaalreservering en Agenda uitsluitend 3 werkdagen
vooraf via zalenverhuuroosterkerk@gmail.com

Thuis nog eens naluisteren? Deze dienst wordt gefilmd en opgenomen en is na te luisteren op www.kerkomroep.nl
Wilt u contact met de Oosterkerk? Een mailtje aan arjenvantrigt@solcon.nl en we nemen contact met u op.

Rekeningnummer wijkkas: NL48INGB0007229924 t.n.v. Protestante Wijkgemeente Oosterkerk

Rekeningnummer wijkdiaconie: NL14RABO0159180392 t.n.v. Diaconie PGZ Oosterkerk

Hartelijk dank voor al uw gaven! *Wijkraad van diakenen*

DE Zegels voor koffie

Lions club Zoetermeer spaart deze tijd weer DE Zegels om pakken koffie te kunnen geven aan de Voedselbank. In de hal van de Oosterkerk staat een grote doos, waar de DE Zegels in gedaan kunnen worden. Over een aantal weken wordt deze opgehaald en de zegels geteld. Dus graag ontvangen we de zegels, die nog vergeten liggen in de keukenlade, in de doos. Alvast bedankt, namens de Voedselbank.
Eddy Zegwaard

OPRUIMEN - OPRUIMEN

Kent u dat? Alle kerstspullen opruimen en weer in de kelder of op zolder. Heeft u teveel aan kerstversiering breng deze dan naar de Breiclub. Want er komt een Wintermarkt in de Oosterkerk. Wat kunnen wij gebruiken? Kerstballen, verlichting, lichtjes en decoratie! De Breiclub is a.s. maandag 7 januari 2019 in de hal van de kerk. Of zet de doos onder de kapstok in de hal van de kerk met daarop BREICLUB. Verdere info volgt! Alvast bedankt !! *Tannie Jorna*

Oliebollenactie 2018

Wij mogen met trots bekend maken dat we een opbrengst van €2.950,00 hebben behaald met de oliebolactie. Dit geld is bestemd voor het jeugdwerk binnen de Morgensterkerk en Oosterkerk. Wij willen graag alle jongeren bedanken die meegeholpen hebben met inpakken en bezorgen. Ook alle bestellers bedankt voor al jullie bestellingen. Tot eind 2019! De oliebolcommissie,
Marilène v.d. Slik

Herinnering Gemeenteboek Oosterkerk

Aan de vele reacties hebben we gemerkt dat het gemeenteboek overal in goede orde is ontvangen. Bijgevoegd was een machtiging voor een vrijwillige bijdrage voor het boek. Zoals gezegd heeft het boek een kostprijs van € 7.50. Alhoewel het vrijwillig is, wil ik hierbij toch als kerkrentmeester vragen aan degene die ervoor willen betalen om te kijken of ze dat al gedaan hebben. Van de 240 boeken zijn er 130 betaald. Betalen kan via de machtiging en die kunt u bij ondergetekende afgeven of in de collectezak. Maar zelf overmaken kan ook op rekeningnummer NL48 INGB 0007 2299 24 t.n.v. PGZ Oosterkerk onder vermelding Gemeenteboek. Dank voor uw medewerking hierin.

Kerkbalans 2019

Binnenkort wordt u geïnformeerd over de actie Kerkbalans 2019 die gehouden wordt vanaf 20 januari. Inmiddels hebben 30 lopers hun medewerking toegezegd om de enveloppen te bezorgen en te halen, indien nodig. Hartelijk dank hiervoor. Binnen de Oosterkerkgemeente hebben 170 mensen aangegeven de toezegging digitaal te willen doen. Aanstaande week zullen zij een brief ontvangen (éénmalig) met daarin een link hoe de digitale toezegging gedaan kan worden. Wilt u deze brief goed lezen en dingen die erin staan controleren. Waarom per brief? Voor velen zal het de eerste keer zijn en wij willen ervoor zorgen dat dit zorgvuldig en goed verloopt. Vorig jaar zijn diverse mails in spamboxen beland. Dat willen we dit jaar voorkomen middels een extra controle voordat de actie start. De overige leden (ruim 350) zullen in de week van 20 januari een kerkbalansenvelop ontvangen. Hartelijke groet van uw kerkrentmeester,
Aart Hak